

JONG, VLAAMS & EUROPEES Jong-Vlaamse Studentengemeenschap

de privé-militie. Het verlaten van de catacomben wordt geïllustreerd met colportage-acties van VMO en Volksunie en de verboden amnestiebetoging van 1958 in Aartselaar. De jaren 1960 komen in beeld met zangfeesten en betogingen in Antwerpen, de landdag in Wemmel, de manifestaties tegen de Franse preken aan de kust en in de Scheldestad en de betogingen voor de E3 en voor een volwaardige universiteit in Antwerpen. Over het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) verschenen twee films. Wim Maes werd geëerd met een biografische film. In de jaren 1970 filmde Lauriks de woelige betogingen van het Taal Aktie Komitee (TAK) in Schaarbeek (*De Slag om Schaarbeek*), in Voeren (*De Slag om Voeren*) en tegen het bezoek aan Antwerpen en andere Vlaamse steden van koning Boudewijn naar aanleiding van diens 25-jarig koningsjubileum (*De Koning komt ter Stede*). Hiermee hebben we slechts de belangrijkste realisaties van de bescheiden cineast opgesomd. Met dit fonds beschikt het ADVN over een prachtige aanvulling op de films die in de loop van de jaren 1930-1940 werden vervaardigd door Clemens De Landstheer. De aangepaste bewaring van het materiaal in het ADVN maakt raadpleging en reproductie mogelijk. De verschillende stukken werden in een handige overdrachtslijst beschreven. [fs]

Literatuur
<http://www.lewage.be/d0007/g00000057.html>, 15 januari 2007.
W.V., In memoriam Frans Lauriks, in: *'t Pallieterke*, 14 juni 2000.

Na een eerste poging onder de naam Vlaams Nationale Studerende Jeugd (VNSJ) werd eind 1961 in Antwerpen de Jong-Vlaamse Studentengemeenschap (JVSG) opgericht. Onder impuls van Carl Nuyts en Rudi De Gryse, en later Hugo Van Cauteren, Herwig Van Pée en Koen Van Gelder, werd gepoogd Vlaams-nationale scholieren te groeperen in een pluralistische leerlingenvereniging. De vernederlandsing van het onderwijs, een federaal België in een federaal Europa en een speciaal statuut voor Brussel waren hun voornaamste politieke standpunten. Er werd ook actie gevoerd voor de splitsing van de Leuvense universiteit en een volwaardige Antwerpse universiteit, en tegen de Franse misvattingen in Antwerpen. De JVSG kende een vlotte groei en breidde haar werkveld uit naar het hoger onderwijs. Daar kwam de groep al snel in contact met de Vlaams Nationale Studentenunie (VNSU). In het najaar van 1962 smolt de Brusselse afdeling van de VNSU samen met de JVSG, terwijl in Leuven de lokale VNSU tegelijk een afdeling van de JVSG was. In 1963 bakende een akkoord tussen beide verenigingen het werkkterrein van de JVSG af tot het hoger middelbaar en niet-universitair hoger onderwijs. In de praktijk had de vereniging weinig succes behalve in Antwerpen en West-Vlaanderen, waar de VNSU dan weer geen voet aan de grond kreeg. Beide verenigingen zouden in 1965 nog het kortstondig Verbond van Vlaamse Federalistische Studenten oprichten en bleven tot 1970 samenwerken. Ondertussen was de JVSG enkel nog in Antwerpen actief. De gemeenschap verdween definitief van het toneel in 1973.



Het wapenschild van de Jong-Vlaamse Studentengemeenschap. [BE ADVN AC813 – Archief Dirk Van Gelder, D12565]

Naast fragmenten in de studentenarchieven van Leuven, Gent en Antwerpen, wordt de geschiedenis van de JVSG goed gedocumenteerd door een aantal persoonsarchieven in het ADVN. In het archief van Luk Kongs (BE ADVN AC228) vinden we naast de statuten, beginselverklaringen en andere teksten, een collectie van de periodiek *Van Nu Af* en de kortstondige afdelingstijdschriften *Sipido*, *Linthelo* en *Informatieblad*. Het archief van Dirk Van Gelder (BE ADVN AC813) bevat vooral stukken van de laatste werkjaren en een mooie verzameling strooibiljetten van JVSG en VNSU. [rc]